

Afgelopen week hebben we gebeden voor de koers van de gemeente.

Dat we de familie van God zijn staat centraal in onze gemeente en deze familie is groter dan alleen onze leden. Mensen die naar een andere gemeente gaan mogen we zegenen en mensen die zich in welke vorm dan ook aansluiten verwelkomen. We zijn enorm bemoedigd door alle positieve woorden die we tijdens het gebed mochten ontvangen. Hiervan een korte impressie:

- Uit Jozua 1 vers 3 en 6 Elke plaats die uw voetzool betreedt, **heb ik u gegeven en Wees moedig en sterk** (We mogen het land innemen)
- Hebreëën 2:15 ... en allen te **verlossen** die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. **Jezus verlost mensen door ons heen!**
- Romeinen 8:19 ... 20 Want de schepping is aan zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar onderworpen heeft, **in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden bevrijd.**
- Matt 22 (Het bruiloftsmaal) **Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen** en nodig er voor de bruiloft zovelen uit als u daar zult vinden. Ga buiten de geijkte plaatsen, kijk verder.
- **De Heer is aan het werk. We moeten op de Heer vertrouwen, geen eigen werk.**
- Matt 15 en Jesaja 58 **Geen tradities maar oprecht geloof**, vasten door **boeien los te maken** en **onderdrukten te laten gaan, brood delen** en **daklozen onderdak te bieden en te kleden**
- **Stoppen met uitsteken van de vinger**
- U bent Herder **op zoek naar wat verloren gaat**
- Jesaja 58:12 **En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen** (onze kinderen???? Hopen we op)
- **Jes. 56:7 Mijn Huis zal een Huis van gebed zijn**
- **Er gebeuren dingen in Eemnes**, er is meer openheid en tolerantie.
- Ik zag het niet meer zitten maar **heb nieuwe moed gekregen**
- **Als jullie gaan dan zal ik voor jullie uitgaan**
- **Alleen doorgeefluik zijn, open staan, niets toevoegen of weglaten**
- **Schat gekregen, van uitdelen, het huis moet vol zijn (Matt 22)**
- Beeld op vraag wat wilt U dat we doen: Jezus die zich naar ons omkeert en zegt: **Dat weten jullie allang. Zet het licht niet onder de korenmaat. (Matt 5:13)**
- **Wees stil en weet: Ik ben uw God**
- Iemand kreeg de **mensen** op zijn hart **die beschadigd zijn** door een kerk of gemeente met conflicten
- Anne vd Bijl: Ik doe wat ik niet kan
- **De Heer is aan het werk, meegaan met wat God doet**
- Joh. 4 Samaritaanse vrouw bij de bron: **God kent mij. Mijn voedsel is de wil van de Vader te doen, de oogst binnenhalen, gooi je net uit aan de andere kant**

Samengevat:

- De Heer is aan het werk, daar mogen we al iets van zien
- Meegaan met dat wat de Heer doet, geen eigen werk starten
- Gebed is belangrijk
- Gods licht laten schijnen, op Hem vertrouwen
- Oprecht geloof centraal
- Wees moedig en sterk, zet die stappen die God van je vraagt